

Blijf bij elkaar

Inleiding

Nieuwsbericht "Banken zien echtscheiding steeds meer als groeimarkt

Bergrede: na Moord/Boosheid en Overspel nu een regel over Scheiden, beter gezegd 'niet scheiden'

Mattheus 5:31,32

31 Er werd gezegd: "Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven."

32 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel-tenzij er sprake was van ontucht; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Eerst grijpt Jezus weer terug op: "jullie hebben gehoord"/"er is gezegd, om vervolgens aan te geven "Ik zeg jullie.."

Waarbij Hij weer de gangbare geaccepteerde situatie scherp tegen het licht van Gods bedoeling afzet. Verstoot je je vrouw, zegt Jezus, dan maak je het juist erger, jij *máákt* dat zij overspel pleegt.

Het onderwerp wat Jezus hier benoemt wordt later door de Schriftgeleerden opnieuw aan de orde gesteld en Jezus reageert dan opnieuw op een manier die doorprijkt naar de kern van de zaak.

Mattheus 19:3-9

3 Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: 'Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?'

4 Hij zei: 'Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?'

5 En hij vervolgde: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden;

6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

7 Toen vroegen ze hem: 'Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?'

8 Hij antwoordde: 'Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest.

9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van ontucht.'

De situatie:

De farizeeërs wilden Jezus testen en geven hem een dilemma (dat gebeurt vaker):

Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?

In die tijd (en ook al eerder) een discussie: Om welke reden mag dat?

- Aangebrand eten
- Geen kinderen kunnen krijgen
- Overspel/ontucht (de enige reden voor echtscheiding)

Jezus maakt duidelijk dat er geen reden kan zijn voor zo'n scheiding.

Hij gaat verder terug dan de wet van Mozes en komt bij Gods oorspronkelijke doel van het huwelijk: Man en vrouw worden een eenheid – zoals de Schepper dat bedoeld heeft. Ze zijn niet langer twee maar één, door God samengevoegd.

Bovendien heeft Mozes volgens Jezus niet '**voorgeschreven**' dat er een scheidingsbrief mee gegeven **moet** worden, maar **toegestaan** je vrouw te verstoten – wat dus niet vanaf het begin zo geweest en bedoeld is. Zelfs niet bij ontucht **moet** de een de ander wegzenden: waar herstel mogelijk

is heeft dat veruit de voorkeur. Dat is in lijn met de hele boodschap van Jezus. (vergelijk de gebeurtenis met de overspelige vrouw Joh. 8:3-11)

Scheidingsbrief:

- Een akte van ontbinding – geen verplichtingen meer naar elkaar
- Werd ook meegegeven aan slaven die zich vrijkochten en de vrijheid kregen
(*Wat zegt zoiets over de relatie tussen man en vrouw ...?*)

In de praktijk van die tijd komt het er op neer dat er bescherming is voor de vrouw – die anders als paria zou worden behandeld. Deze acte gaf de mogelijkheid om opnieuw te kunnen trouwen. En Mozes heeft dit gedaan vanwege de ‘hardheid van het menselijke hart’.

In de tijd waarin Jezus leeft, en deze vraag gesteld wordt was het wegsturen van je vrouw al een veel voorkomend fenomeen, maar niet geheel onomstreden (ook Paulus schijft in zijn brieven hierover), daarom vragen de Schriftgeleerden er naar, om Jezus in een val te lokken.

De bedoeling

Jezus grijpt, zoals telkens terug naar de kern van de vraag, zoals Hij ook in de Bergrede teruggaat naar de oorspronkelijke bedoeling van Gods Woord.

- God geeft man en vrouw aan elkaar
- In een levenslange liefdevolle verbintenis
- Met als doel samen één te zijn
 - In harmonie – vreedzaam en opbouwend voor elkaar
 - Zorgend voor elkaar
 - Zorgend voor hun omgeving- de ander, de schepping
- Als een weerspiegeling van volmaaktheid in liefde en genade
 - man in relatie tot God
 - vrouw in relatie tot God
 - gezamenlijk een krachtige relatie tot God
(Prediker 4:12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.)

Dit is niet een soort gemeenschapje dat geheel geïsoleerd leeft, maar deel uitmaakt van een gemeenschap van mensen.

Wanneer we in de kerk een huwelijk inzegenen doen we dat ook in de Gemeenschap/Community,

Man en vrouw beloven elkaar dan ook voor God en Zijn Gemeente trouw.

Uit liefde volgt zegen en leven.

Werk eraan, vecht ervoor

Niemand heeft beloofd dat een huwelijk makkelijk zou zijn en roze wolkjes bestaan niet.

Aan een huwelijk moet gewerkt worden.

Paulus schrijft hierover mooie zaken - Efeziërs 5:21-33.

- Luister naar elkaar tot eer van Christus
- Mannen heb je vrouw lief en offer je op voor haar zoals Christus zich voor de kerk opgeofferd heeft
- Vrouwen volg je man zoals de kerk Christus volgt
- Zorg voor elkaar en vereenzelvig je met elkaar zoals Christus zich vereenzelvigd met de kerk

Hier komt, net als bij moord en overspel, het hart bij kijken, een klimmende lijn van iets wat klein en onbeduidend begint.

- Moord als cumulatief gevolg van boosheid
- Overspel dat begint met een gedachte, een verkeerd verlangen en groeit tot een daad

daarom wees kritisch op jezelf, check je hart, je gedachten...

- werk samen aan je huwelijk
- blijf God betrekken
- wees eerlijk
- hou het doel voor ogen: Gods eer

Betrek de gemeenschap/community

Niet alleen het echtpaar zelf maar ook de gemeenschap er omheen kan hier aan werken.

De gemeenschap bestaat uit broers en zussen; er zijn relaties, met andere echtparen, met vrienden en vriendinnen al dan niet getrouwd, met oudere mensen, etc.

- echtparen: laat mensen toe in je huwelijk/gezin
(*wanneer je samen bent, wanneer je alleen bent, vrienden, huddel, MC,...*)
 - met wijsheid
 - deel, van je zegen, maar ook je zorgen en je pijn
 - schaamte leidt tot isolatie - leidt tot afscheiding en pijn...
- gemeenschap: durf te signaleren en vragen te stellen
(*wat zie je, hoor je, wanneer je het echtpaar samen ziet, thuis, in de kerk, tijdens andere gelegenheden,...*)
 - met wijsheid
 - deel, je vreugde om het huwelijk maar ook je zorgen
 - zwijgen leidt tot spijt 'had ik het maar eerder aangekaart...

Banken leren hun medewerkers signalen op te pikken in bijvoorbeeld hypotheekgesprekken. Signalen die aanleiding geven te denken dat er problemen kunnen komen. Dit om risico's in te schatten maar tegenwoordig ook op in te spelen op verkoop van extra producten zoals een extra eigen rekening voor de vrouw.

Wij zien misschien ook wel zaken, maar durven we ze op een goede manier bespreekbaar te maken?

Conclusie

Ook nu leven we in een tijd waarin echtscheiding niet ongewoon is.

Kunnen we, als echtparen, maar zeker ook als gemeenschap de kijkrichting, het denken, de bedoeling van het huwelijk zoals Jezus deze opnieuw onder de aandacht brengt toepassen en uitwerken in ons eigen leven? In deze tijd?

Op welke manier zijn onze huwelijken een weerspiegeling van Gods liefde en genade?

Zijn we als man en vrouw bereid om te luisteren naar elkaar en ons op te offeren voor de ander?

En durven we als gemeenschap medeverantwoordelijkheid te dragen voor elkaars welzijn, ook binnen huwelijken?

Zoals God het bedoeld heeft en tot eer van God