

Radicaal anders

Bidden voor de overheid

- Opdat we een rustig leven mogen leiden (1 Tim 2:2)
- Bidden voor wijsheid en inzicht en Gods genade

Inleiding

We hebben gezongen, we hebben een kind opgedragen, we hebben net gebeden, straks gaan we Daniel dopen... en dat alles heeft te maken met een Koninkrijk, en een Koning. En wat heeft ons dagelijkse leven te maken met dat Koninkrijk?

Een leider van het Joodse volk, in de tijd dat Jezus op aarde is en het Goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigd, komt als het donker is, 's nachts, bij Jezus

Lezen Johannes 3:1-17

Het Koninkrijk van God

Jezus reageert op een compliment (?) met '...het Koninkrijk van God kunnen zien...'
De hele Bijbel gaat over het Koninkrijk, het Koninkrijk van God

Waarom is Gods Koninkrijk belangrijk:

- Eer van God - Goed voor de schepping – Goed voor de mens
- Vrede en gerechtigheid (oordeel van het kwade)

Korte (hele korte!) geschiedenis in drie stappen

- Schepping – ging mis
- God geeft groeiende openbaring van een nieuwe Koning en van Zijn Koninkrijk
- Jezus is Koning

Als Jezus in de buurt is – ervaren de discipelen en ook Nicodemus, dat ze in contact zijn met het Koninkrijk van God. Deze man – Jezus- is een bijzondere man

In de loop van de drie jaren wordt dat sterker en ook het Koningschap van Jezus wordt steeds duidelijker, maar wel vreemd: een Koningschap waarbij **de koning niet uiteindelijk niet 'fysiek' aanwezig is** → dat is vreemd voor de discipelen en ook niet volgens het beeld van het OT (lijkt het) Jezus gaat weg en stuurt zijn Geest

*Het Koninkrijk eerst in Jezus alleen – lichamenlijk,
daarna in de Gemeente – in de Geest – de toepassing in de gehele wereld*

En daarover spreekt Hij hier al met Nicodemus, in termen van 'opnieuw geboren' worden. En Nicodemus begrijpt dat niet. Tweemaal vraagt hij 'Hoe kan dat dan?'

En Jezus legt het hem uit.

- 1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.
- 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi, 'zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekens doen die u verricht.'
- 3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

Vraag van Nicodemus

4 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?'

Antwoord van Jezus

- 5 Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

Vraag van Nicodemus

9 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus.

Antwoord van Jezus

- 10 'Begrijpt u dit niet, 'zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent?
 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

En dan volgt, ik denk, de meest bekende tekst uit het Nieuwe Testament:

- 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

En daarop volgt

- 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Gered zijn

Wat is het juiste antwoord op "Ben je gered?"

Dat is breder dan je "Ja ik ben gered"

Het is: Ja...:

1. ik **ben** gered: Het complete werk van Jezus, eenmalig voor altijd –**Rechtvaardiging** (Justification)
2. Ik **wordt nu** gered: het werk van de Heilige Geest om mij meer en meer te vormen naar het beeld van Jezus, groeien – **Heiliging** (Sanctification)
3. Ik **zal worden** gered: als Jezus terugkomt en alle dingen nieuw worden, inclusief wij – **Verheerlijking** (Glorification)

Het Evangelie en de Heilige Geest

Het Koninkrijk van God – hersteld – door prediking en werking van de Heilige Geest

De kracht van het Koninkrijk ligt niet in het woord van Christus alleen of in het werk van de Heilige Geest alleen, het is de samenwerking tussen deze twee.

Matt 28:17-20

- Jezus is degene die het Koninkrijk van God in deze wereld brengt, herstelt.
- De focus is niet meer een gebouw (tempel) of land (Juda) maar Jezus zelf
- En dan niet meer lichamelijk op aarde maar door Zijn Geest
- Daarom de opdracht Ga op weg en maak de volken tot mijn discipelen
Ga = Gaande, al op weg zijnde het doen

Sub 1. Ik ben gered - Het werk van Jezus : Het Evangelie

- Wat plaats vond in Jezus' leven vindt plaats in ons leven: Sterven en opstaan in nieuw leven
- Wat op Jezus van toepassing is wordt van toepassing op ons dood (we zijn dood zonder Christus)-opstaan-zitten aan de rechterhand van God
Efeziërs 2:5,6
- Christus wordt ons alter ego – onze andere identiteit
We zijn een nieuwe schepping 2 Cor 5:17
- God ziet ons als Christus
(Rechtvaardiging)

Dit gebeurt echter niet zonder de Heilige Geest, en de rest ook niet

Het koninkrijk van God in ons leven → de Heilige Geest in ons leven → wordt duidelijk gemarkeerd door de doop.

- Dit is wat er heeft plaatsgevonden bij christenen
- En bij Daniel - Daarom wil hij zich laten dopen

Sub 2. Ik ben bezig gered te worden – De Heilige Geest in ons

We zijn nu, wat de Bijbel noemt, **in** Christus.

Werkelijke Rechtvaardiging heeft implicaties voor de verdere leefstijl. Tot geloof komen kan niet zonder verandering van leefstijl.

Wij gaan steeds meer lijken op Jezus – dat is de opdracht: de standaard is niet meer de wet maar Jezus. Door de Geest groeien we toe naar het beeld van Jezus

- In ons denken
- In onze verantwoordelijkheid
- Dodend in ons leven wat niet van Christus is – wat gestorven is in Christus

Een leven in Christus is een leven in Gods Geest (Rom 8:1-25, Ef 5:18-20)

Pinksteren is een markeringspunt van een verandering door de gave van de Geest voor het werk als discipel/leerling. Het is het dagelijkse leven als Christen.

Dit is iets anders dan Jezus' leefstijl navolgen of zijn onderwijs kopiëren in de zin van het volgen van de 'gouden regel'. Dan neigt naar "als je goed leeft kom je in de hemel (de goede daden weer..)

Wat Christus **in** ons doet- door zijn Heilige Geest = Groeien in gered worden/zijn- goede werken (Heiliging) Steeds meer lijken op Jezus,

- | | |
|---------|--|
| Groeien | - Groei gaat niet zonder - Het Evangelie |
| Strijd | - totdat Jezus terugkomt (Het Koninkrijk is er en zal komen) |

Het betekent onder andere dat we niet focussen op ons eigen moment/onze eigen zaken/ons eigen persoonlijke leven alleen, maar op het Koninkrijk en de voortgang ervan in deze wereld. De Gerechtigheid van God zichtbaar maken in ons handelen, in onze keuzes.

Het leven als leerling van Jezus betekent niet 'de wereld instappen' (van)uit het Evangelie maar de wereld instappen met het Evangelie.

Veel brieven in het NT hebben te maken met dit gegeven – het Evangelie toepassen op de verschillende aspecten van het dagelijkse leven, gebieden van strijd.

De oplossing: Het Evangelie (opnieuw) een centrale plaats geven in denken en doen

(en het is dus niet: stil maar wacht maar...)

- Dat leidt er toe dat ouders hun kind als geschenk van God ervaren en niets liever willen dan hun kind Jezus leert kennen -vgl opdragen
- Voorbeeld: We gaan op kraambezoek – Annemarie appt: ‘nog wensen voor ..het kind..?’ je wilt natuurlijk niet met lege handen komen. Reactie van de moeder: ‘Dat het Jezus mag leren kennen’

Sub 3. Ik zal worden gered – Jezus komt terug – De nieuwe Hemel en aarde

Jezus komt terug, dan zal alle strijd voorbij zijn en zal Hij oordelen, over de levenden en doden (Rom 14:9, 2 Tim. 4:1, 1Petrus 4:5), zal een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont neerdalen en zal Jezus ons halen. We zullen bij Hem zijn.

Tot die tijd zal het Gods Koninkrijk op aarde groeien door de verkondiging van het Evangelie door Jezus' volgelingen, de gelovigen, en de werking van de Heilige Geest!

Voor de gelovige betekent dit **Een radicaal leven in Christus** samen met de andere gelovigen. Niet meer leven voor jezelf is echt radicaal.

Voor de (nog) niet gelovige betekent het ontdekken van het Evangelie:

- **Jezus is Koning**
- Hij is de Zoon van God
- Hij werd mens
- Nam onze straf, schaamte, schande en schuld op zich
- Stierf en overwon de dood

Door Zijn Geest ben je in staat dit te geloven – zodat je opnieuw geboren kunnen worden, en een radicaal ander leven zult leiden

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Amen