

Dia 1:

- Traditie leert ons dat we met Eerbied & Ontzag over God moeten spreken
- 1 Tim. 6 - God alleen is "Ontoegankelijk Licht"
- Zoals de zon - als je die "echt" wilt kennen, zul je dat niet kunnen navertellen :)
- We zijn niet onwetend, maar we weten niet alles!
- Deuteronomium 29:29 - principe

Dia 2:

- Vandaag: Vader, Zoon, Geest
- Pas in de 4e eeuw! (pleidooi voor traditie!)

Dia 3:

- 1. "God is Een, er is maar Een God"
- "Shema, Jisrael" - de oudste geloofsbelijdenis!
- Aanbidding!
- Een God -> geen andere goden dienen
- Geen afbeelding van God maken

Dia 4:

- 2. "God is 3 personen"
- Markus 1:10 - 11 - 3 personen die van elkaar te onderscheiden zijn
- Zoon in het water, stem uit de hemel en Geest die neerdaalt
- Worship! Zoon vernedert zich als mens, eert de Vader
- Geest bekleedt de Zoon met heerlijkheid & kracht
- Vader eert zijn Zoon en geniet van Hem!

Dia 5:

- 3. "Alle 3 personen zijn eeuwig & gelijkwaardig God"
- Vader - Schepper
- Zoon - Redder - "God-speak"
- Geest - Community

Dia 6:

- "God is liefde!" Hij heeft ons niet nodig, maar wilde ons graag!
- 3-1 = relaties
- De eenheid en vreugde die er eeuwig

Dia 7:

- Geen plaatje van God, maar van een doctrine !
- Een God/3 personen/eeuwig+gelijkwaardig
- Elke voorstelling levert problemen op!

Dia 8:

- God maakte de mens naar zijn eigen beeld - om een afbeelding te zijn van Hem
- Gefaald - we zijn onvolmaakte afbeeldingen
- "Jezus is het volmaakte icoon van God"