

# 1 OPGEVAREN NAAR DE HEMEL

## Handelingen 1:1-2

2

- 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,
- 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.

Het onderricht van Jezus: vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen.

Jezus is geboren, heeft geleefd, is gestorven, opgestaan en naar de hemel gegaan. Vorige week hebben we gehoord dat door Jezus dood en opstanding we een Nieuwe Schepping zijn.

En daarmee lijkt het werk van Jezus rond en kan hij terug gaan naar huis, naar zijn Vader.

Hemelvaart als een soort einde.

Tussen opstanding en Hemelvaart zitten 40 dagen. Zijn die dagen nog van belang? Wat is er eigenlijk gebeurd? Lucas schrijft dat ook die tijd Jezus zijn leerlingen leerde/onderwees, vooral over het Koninkrijk.

## Verschijningen

Vraagje: als jij terug bent (uit de dood) en je zou willen dat de hele wereld dat weet. Waar zou jij heengaan/wat zou jij doen om iedereen dat te laten weten (en als er nog geen internet was)

3  
4

Waarom niet als een romeinse Keizer, 'uit de dood opgestaan' – overwinnaar: praalwagen, massa's mensen, trompetgeschal... (of iets moderner – vgl Willem Alexander en Koningsdag)

5

Hij is na zijn opstanding aan meer dan 500 mensen verschenen. Een aantal van deze verschijningen wordt beschreven in de verschillende evangeliën.

Individueel, aan een paar tegelijk, aan een hele groep:

- aan Maria – '**...houdt mij niet vast...**' zegt Jezus
- aan de Emmaüsgangers – '**... werden we niet diep in ons hart geraakt ...**'
- aan de discipelen in een huis, de deuren op slot '**...vrede zij jullie...**'
- een week later weer, nu met Thomas die er eerst niet bij was '**...leg je hand in mijn zij...**'
- aan de discipelen op het strand, een vuurtje met vis en brood – '**... hebben jullie vis voor me...**'
- een keer aan meer dan 500 mensen tegelijk, schrijft Paulus (1 Cor. 15:6)

Duidelijk wordt:

6

- Jezus is fysiek opgestaan – Hij is niet een geestverschijning
- Maar Hij kan wel plotseling ergens zijn, de deuren op slot, en weer verdwijnen  
(?) Er is dus wezenlijk iets veranderd.

Als laatste roept Hij de leerlingen bij elkaar op de Olijfberg (800 meter vanaf Jeruzalem – wordt nog wel bij de stad gerekend) Hij geeft hen –nogmaals zijn opdracht en wordt aan het oog onttrokken door een wolk.

## HET LAATSTE GESPREK

### Handelingen 1:3-11

7

3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

8

5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.'

6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?'

7 Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

9

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

10

10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.

11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

## Het Koninkrijk

Deze laatste 40 dagen, en ook nu weer gaat een deel van het gesprek over het Koninkrijk

Het Evangelie van het Koninkrijk wordt verkondigd

- Beeld van de discipelen is meer in de trant van de 'Romeinse Keizer – verslagen door de Nieuwe Koning (David)' - en wanneer zal dat zijn
- Jezus' Koningschap is anders (vgl ook gesprek met Pilatus)

Het Koninkrijk is:

- nu – Jezus is Koning (zit aan de rechterhand van de Vader)
- En straks – wederkomt – volledig
- Zoals is voorzien (Hand 3:19-21)

19 Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist.

20 Dan komen er van Godswege tijden van verademing en zendt Hij de Messias, die Hij u tevoren al had aangewezen, Jezus,

21 die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monde van zijn heilige profeten.

## De Hemelvaart

Waarom is de Hemelvaart belangrijk? Wat gebeurt er eigenlijk?

- Jezus gaat het heiligdom in - vgl Hogepriester OT

### Hebreeën 9:11-12,24

11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent-die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping

12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.

- net als het offer van Jezus – eenmalig en voor altijd
- Jezus is bij de Vader
- Net als Hij hebben wij, op grond van Jezus' werk toegang tot het Heiligdom – tot God de Vader
- Jezus zendt ons de HG

Bij de verschijningen na Pasen is vaak niet duidelijk hoe Jezus komt/gaat, nu, hier op de Olijfberg zien de discipelen hem 'verdwijnen'. Daarna krijgen ze van twee mannen in witte gewaden te horen dat Jezus op dezelfde manier zal terugkomen...

**Jezus heeft met zijn hemelvaart het verlossingswerk voltooid.** Doordat Hij naar de Vader, in de hemel is gegaan kon Hij de heilige Geest sturen, zijn plaatsvervanger. De Hemelvaart van Jezus is een essentieel onderdeel in het verlossingswerk van Jezus.

## De Heilige Geest en de opdracht

Wacht op de Heilige Geest, deze is eerder al vele male, beloofd/aangekondigd (Johannes 14, 15, 16) Maar ook al in het OT (o.a. Jesaja 44:3; Ezechiël 36:26, 27; Joel 2:28,29) God stort Zijn Geest uit.

Er is niet meer sprake van één mens met een opdracht (Jezus) maar een **heel volk (Jezus' lichaam) vol van de Geest om Gods opdracht uit te leven.**

14

De kerk als lichaam van Jezus op deze aarde, in deze wereld. Jezus regeert als hoofd van Zijn kerk. (Efeziërs 1:22, 23) 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' en " Ga dan op weg..." (Mattheüs. 28:18-20).

Daarmee is de Hemelvaart is **niet alleen een 'einde'**, een volledig worden van het verlossingswerk van Jezus

- **maar ook een begin**, zoals het in het boek Handelingen ook het begin is
- **van de kerk als lichaam van Christus met een opdracht** in deze wereld.
- **Door de Heilige Geest** die wordt uitgestort
- Het is een heenwijzing naar het **volledige openbaar worden van het Koninkrijk van God**
- **als Jezus terugkomt.**

## Begin met het einde voor ogen

Stephen Covey beschrijft eigenschappen van een goed leider. een ervan is:

15

Begin met het einde voor ogen – Met andere woorden: **Wat is het doel van je leven?**

Wat is het doel van jouw leven?

Paulus zegt:

***we zijn een nieuwe schepping, we leven niet meer voor onszelf maar voor Hem die voor ons is gestorven en opgestaan. Hij is de eersteling in het nieuwe leven!  
En wij sterven en zijn opgestaan in Nieuw Leven met Hem:***

Dus:

- Jezus is onze Koning
- Wij zien uit naar zijn komst

En ondertussen:

- Hij leeft in ons – door Zijn Geest
- Wij voeren zijn werk uit op aarde – zijn Zijn getuigen
- Maken mensen tot leerlingen van Hem

---gebaar---

Amen