

Jesaja 42 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

hij roept niet luidkeels in het openbaar;

3 zelfs het geknakte riet breekt hij niet af,
zelfs de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

4Ongebroken en vol vuur

zal hij het recht op aarde vestigen;

de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien (Hebr. 11:1)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

1. "Wat betekent Kerst voor u?"

Kerst: om een of andere reden is er elk jaar rond Kersttijd wel een radio- of televisieprogramma met daarin de vraag: "Wat betekent Kerst voor u?" En, om een of andere reden, lijken de antwoorden die mensen geven elk jaar hetzelfde: "gezellige sfeer, samen lekker eten, Kerstboom, Kerstmarkt, kadootjes, samen zijn met familie en de mensen van wie je houdt (niet per se hetzelfde)..."

Heel eerlijk gezegd: op een of andere manier lijkt Kerst soms wel eens één groot cliché. Een beetje zoals kerstkransjes (die koekjes): elke Kerst zijn ze er weer, en doen we alsof ze heel lekker zijn, terwijl iedereen diep van binnen weet dat het niets is...

Elke Kerst hebben we ook de vreemde gewoonte om terug te kijken op het afgelopen jaar: "hoe staat de wereld er dit jaar voor?" Terwijl we eigenlijk best weten dat de wereld er net zo voor staat als vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor...

Samengevat: "ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was". Is dat Kerst? Laten we, voordat we dat glas gaan drinken, nog eens stilstaan bij waarom we, elk jaar weer, zoveel moeite doen om er iets moois van te maken, ook als dat niet altijd lukt...

2. Kerst gaat over hoop.

Wat is hoop? Volgens het woordenboek: "Hoop is de verwachting of het verlangen dat iets zal gebeuren of op een bepaalde manier zal zijn". Hoop is niet alleen verwachting, maar zelfs verlangen...Dus we doen al die Kerstmoeite, omdat we naar iets verlangen?

Misschien dat we daarom ook elk jaar weer terugkijken hoe de wereld ervoor staat? Niet omdat we dat we niet weten, maar omdat we er naar verlangen dat de wereld op een dag beter wordt...

Dus op de vraag: "wat betekent Kerst voor u", zouden we eigenlijk moeten antwoorden: Ik verlang naar... gezelligheid, ik verlang naar samen lekker eten, de Kerstboom, de Kerstmarkt, de kadootjes, samen zijn met familie, de mensen van wie je houdt?

3. Kerst gaat over verlangen, het verlangen van God.

En om van Kerst geen cliché te maken moeten we elkaar blijven vertellen wat Kerst echt is. Met een cliché-Bijbelvers: *"Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft"*. Als je van mensen houdt en om ze geeft, dan probeer je het niet één keer, niet twee keer of drie keer, maar heel vaak. Maar op een gegeven ogenblik heb je het zo vaak geprobeerd, dat je de stekker uit de Kerstboom wilt trekken.

Het verhaal dat de Bijbel vertelt over God en mensen gaat ongeveer net zo: God houdt van de mensen die Hij gemaakt heeft en wil graag bij ze zijn, maar elke keer weer stellen ze Hem teleur...Keer op keer probeert God het weer, en keer op keer hetzelfde verhaal...En keer op keer kijkt God terug op wat het jaar gebracht heeft, en...je raadt het al...hopeloos

Door zijn profeten kondigt God aan dat Hij iemand zal sturen om de wereld recht te zetten, Messias. "Hij zal alle volken het recht doen kennen/.../ Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebrouken en vol vuur, zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden (=over de hele wereld) zien naar zijn onderricht uit."

Kerst zou een cliché zijn als deze redder met veel vertoon op het toneel zou verschijnen, zoals ook andere redders op het wereldtoneel verschenen zijn (en nog steeds verschijnen). Maar Kerst is geen cliché: "Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; zelfs het geknakte riet breekt hij niet af, zelfs de kwijnende vlam zal hij niet doven."

Veel mensen zien God als een soort Donald Trump: ze zetten allebei een hek om het Paradijs, zodat er zo weinig mogelijk mensen naar binnen kunnen. Maar dat is niet de God van Kerst: *"Zelfs het geknakte riet breekt hij niet af, zelfs de kwijnende vlam zal hij niet doven."* Dat zijn woorden van hoop en van verlangen: Gods verlangen is zo groot, Gods liefde zo onuitputtelijk, dat Hij zich met tederheid en bewogenheid over zelfs de meest hopeloze mensen ontfermt.

In plaats van zijn hart voor ons te sluiten, wat logisch zou zijn, opent God juist zijn hart voor ons en geeft ons Jezus, zijn Zoon. God geeft ons zijn grootste vreugde kado! (Kerst gaat tenslotte ook over kado's!). Geen cliché optimisme ("alles komt goed, maak je maar geen zorgen"), maar de vreugde van God die ons kent en weet hoe diep we als mensen kunnen zinken en ons toch niet opgeeft.

"Eer aan God in den hoge

En op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft"

AMEN