

1. Het Feest van Driekoningen

Goedemorgen! Vandaag is het feest! Behalve dat we elke zondag de Opstanding van onze Heer vieren, is 6 januari ook de dag dat er door de wereldwijde Kerk het Feest van Driekoningen wordt gevierd. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, en nadat Jezus geboren is, komen er drie wijze mannen uit het Oosten op kraambezoek: "Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen" (Mat. 2:2). Ze zijn dus gekomen om Jezus als koning te eren. Eigenlijk zou het feest dus "Eenkoning" moeten heten, maar dat klinkt natuurlijk nergens naar.

Een andere naam voor deze dag is "de Openbaring van onze Heer". We vieren namelijk niet dat de drie wijzen bij Jezus op bezoek kwamen, maar dat Jezus bekend werd gemaakt, werd voorgesteld aan de hele wereld. Zijn licht is niet alleen opgegaan voor de mensen dichtbij, maar voor alle mensen, dichtbij en ver weg!

Van oudsher wordt op deze dag de profetie van Jesaja gelezen: "*Sta op en schitter! Want jouw licht is gekomen en de glorie van de HEER is over je opgegaan!*" Waarmee duidelijk wordt gemaakt: "er is een nieuwe koning die het licht heeft aangedaan - koning Jezus! Een nieuw tijdperk is aangebroken!"

2. Zegenbede voor de Koning

Wanneer een nieuwe koning wordt voorgesteld komen mensen om hem eer te bewijzen en om geschenken te brengen. En er worden zegenwensen, zegengebeden over hem uitgesproken die duidelijk maken wat voor een soort koning deze koning zou moeten zijn. Daarom wordt Psalm 72 altijd gelezen. Daar wil ik een stuk uit voorlezen, luister maar:

<p>Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. 2Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw [arme mensen] naar recht en wet. 3Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. 4Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. 5Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. 6Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. 7Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.</p> <p>10De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. 11Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn. 12Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. 13Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven. 14Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.</p>

Houdt deze Psalm nog even in gedachten...Een nieuwe koning, een nieuw tijdperk. Van een nieuwe koning verwacht je dat hij zijn visie op zijn koningschap bekend maakt. Hoe maakte vroeger een koning zijn visie bekend? Door "wetten" of beter gezegd: door een verbond, een soort contract, te sluiten met zijn volk.

Misschien herinner je je nog dat we voor de Kerst bezig waren met een prekenserie over de Tien Geboden en dat ik toen gezegd heb dat de Tien Geboden niet in de eerste plaats over ons gaan (wat wij wel en niet mogen doen), maar over wie God is. M.a.w. het gaat niet om allerlei regeltjes, maar om het kennen van de Koning en het karakter van de Koning. Als je de koning kent, dan weet je wat hij belangrijk vindt en hoe hij wil dat jij leeft.

Terug naar Psalm 72 - een zegebede voor de koning. Dit is wat we de nieuwe Koning, wiens Openbaring we vandaag vieren, toewensen. Maar meer nog, in het beeld van de koning die hier geschetst wordt herkennen we heel duidelijk het karakter van Jezus.

Hij is de koning die "wetten van God" heeft - wetten die laten zien wie God is. Jezus is niet een koning van regeltjes, maar een koning die God kent. Een koning die het *karakter* van God heeft! **Hij is de koning** voor wie andere koningen en volken komen om geschenken te brengen, belasting te betalen en om Hem te dienen - zijn koningschap is niet alleen voor mensen dichtbij, maar ook die van veraf. **Hij is de koning** die eeuwig leeft, Hij is een Koning die een zegen is voor de hele schepping - als regen op kale akkers...

3. Gerechtigheid & Zorg voor de Armen

Er zijn nog twee eigenschappen van deze Koning die ik graag wil uitlichten: rechtvaardigheid en "zorg voor de armen". Rechtvaardigheid gaat over het onderscheid tussen wat "recht" is en wat "krom" is. Een oordeel dus. Goed en fout. Wij Nederlanders staan waarschijnlijk niet te springen om iemand die ons komt vertellen wat goed en fout is, maar op heel veel plekken in de wereld snakken mensen naar gerechtigheid, ook in Nederland. Als praktische oefening zou je deze week eens de krant kunnen lezen en je bij elk verslag dat je leest de vraag kunnen stellen: is hier gerechtigheid nodig?

Zorg voor de armen - op een of andere manier zijn gerechtigheid en zorg voor de armen nauw met elkaar verweven.

"Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen"

Je zou zelfs kunnen zeggen: als je voor de armen zorgt, dan doe je recht. Of, zoals een Braziliaanse theoloog zei: *"het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom, maar gerechtigheid."* En als er één kenmerk is dat de God van de Bijbel karakteriseert, en dus ook zijn Zoon, dan is het de zorg voor de armen.

In deze Psalm zijn het zelfs niet gewoon "arme mensen", maar "uw arme mensen" - de arme mensen zijn van God, ze horen bij Hem. En "hun bloed is kostbaar in uw ogen" - de ogen van de koning. Hun levens doen er toe, zijn belangrijk in de ogen van deze koning van God!

Die zorg voor de armen is zo belangrijk dat het een kenmerk wordt van de vroege Kerk en zelfs een centraal leerstuk. Als de apostel Paulus zijn Evangelie-boodschap ter goedkeuring voorlegt aan de andere apostelen dan zegenen ze hem: *"Onze enige **verplichting** was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet."* (Galaten 2:10). Het is zelfs een kenmerk van zijn apostelschap: *"In alles heb ik jullie laten zien dat jullie de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: "Geven maakt gelukkiger dan ontvangen."* (Hand. 20)

4. Waarom zijn de armen zo belangrijk?

Hoe kwamen de eerste christenen erbij dat "zorg voor de armen" zo belangrijk was dat ze het zelfs als een verplichting beschouwden? En, wat heeft het eigenlijk te maken met "Driekoningen"? Dwalen we nu niet heel ver af? Nou, nee hoor, Driekoningen heeft alles te maken met de zorg voor de armen en de reden waarom de eerste christenen dit zo belangrijk vonden.

Een andere naam voor het feest is, zoals ik eerder zei, de "Openbaring van onze Heer". Dat woordje "openbaring" betekent niet een visioen o.i.d., maar is afgeleid van een gewoonte die koningen in die tijd hadden, nl. dat ze "in het openbaar verschenen". Zo'n openbare verschijning is een belangrijk moment, want op die manier kun je aan "image building" doen en je onderdanen laten weten wat voor een soort koning jij bent. (Kim Yong!)

Waar andere koningen met pracht en praal en veel machtsvertoon verschenen, verschijnt onze koning Jezus als baby in een stal. Niet als iemand die anderen kan redden, maar als iemand die zelf hulp nodig heeft. Wat leert ons dat over onze koning? Dit is wat de apostel Paulus schrijft: *"jullie kennen de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van jullie arm geworden opdat jullie door zijn armoede rijk zou worden (2 Kor. 8:9)*. Zorg voor de armen is dus niet zomaar een speerpunt op de agenda van Jezus, het is een wezenlijk kenmerk van het Evangelie van Jezus. Zorg voor de armen is zo belangrijk dat Jezus zelf arm is geworden.

5. Wat betekent dit voor ons als kerk, voor CCG?

Het is de eerste zondag van het jaar, en volgens de overlevering hoort de leidende oudste dan iets stichtelijks te zeggen, over visie enzo...

Ten eerste: visie. We praten vaak over visie, zoals we over de Tien Geboden praten: iets wat wij moeten doen. Maar visie gaat in de eerste plaats over wat je ziet, niet over wat je doet. En het belangrijkste wat de Kerk kan zien is Jezus. Zijn licht is over ons opgegaan, God heeft zijn glorie over ons doen schijnen. Zie je wie Jezus is? Als we zien wie Jezus is, dan wordt niet alles vanzelf makkelijker, maar dan wel steeds duidelijker wat wij moeten doen.

Ten tweede, Jezus is de Koning van alle mensen, dichtbij en ver weg, maar op een of andere manier heeft hij een zwak voor de zwakkeren, voor geminacht, vertrapt en verstoten is. Laten wij nu, toevallig, als kerk een gebouw hebben in de Johan de Wittstraat, ook wel liefkozend de "goot van Groningen" genoemd. En we hebben een God "die arm is geworden omwille van de armen, opdat zij rijk zouden worden". Zou het dan kunnen dat het Gods bedoeling is dat we hier op deze plek zitten?

Ten derde, waar moeten we dan beginnen als we zien dat onze God misschien wel van de mensen in de "goot van Groningen" houdt? Vaak denken we in allerlei grote en wereldverbeterende projecten, maar Jezus kwam bij ons als een baby, niet als projectmanager. Een baby gaat over relaties, over familie, over liefde. *Jullie kennen de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven*, zei Paulus. We kunnen een heleboel dingen niet, maar wij kennen de liefde van Jezus en we kunnen bij mensen zijn, zoals Jezus bij ons is gekomen.

Ten vierde, en tot slot, vaak hebben we een "x of y, maar niet allebei-mentaliteit". "Of we hebben visie voor deze buurt, of we hebben visie voor, ik noem maar iets, Zuidhorn, maar niet allebei". "Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, dat Jezus van de armen houdt, maar ik heb al een visie voor...". Ik snap dat het heel ingewikkeld is om je aandacht te verdelen, en de visie die de kerk dus nodig heeft is niet visie op een buurt, een dorp, of een stad. De visie die de kerk nodig heeft, is visie op Jezus.

En Jezus is de koning alle mensen en van het hele leven, dus ook van de Hoogte, van Zuidhorn en van Haren. Zoals er in zijn Schepping ongelofelijk veel diversiteit en creativiteit is, zo moet het ook in zijn Kerk zijn. Er zijn vele gaven, maar er is één Heer, Een God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

AMEN