

20190210 CCG Tien geboden U zult niet vals getuigen tegen uw naaste

Op de basisschool had ik een vriend, mijn achterbuurjongen Wim (Wim is niet zijn echte naam).

Toen ik in groep 8 zat was het de gewoonte om op je verjaardag te trakteren in de klas op chips. We hadden drie soorten chips: naturel (rood), paprika (blauw) en bolognese (groen). Wim was jarig en trakteeerde dus op chips. Op de één of andere manier was er in de klas iets ontstaan dat leek op een overval op Wim. Meerdere kinderen pakten chips van Wim af, nadat ze eerder al een zakje hadden gekregen. Wim bleef met lege handen achter. Wim beschuldigde mij er van dat ook ik meerdere zakjes chips had gepakt. Dat was niet zo, maar Wim bleef hiervan overtuigd en zei het tegen zijn moeder. Ik moest bij z'n moeder op het matje komen en m'n verontschuldigen aanbieden. Ondanks dat ik niets verkeerd had gedaan deed ik dat.

Onze vriendschap had al te leiden onder eerdere akkefietjes, maar dit was de druppel. Wim wist toen nog niet veel van vergeving, ik had geen zin meer om met iemand om te gaan die me vals beschuldigt. Het vertrouwen was weg, onze vriendschap was over.

Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de wereld. Het is zelfs zo erg geworden dat er sinds de verkiezing van de machtigste positie in de wereld gesproken wordt over de post-truth tijd. Met Post-waarheid wordt niet bedoeld dat we leven in de tijd na de waarheid, maar er wordt mee bedoeld dat we leven in een tijd waarin waarheid niet meer relevant is. We gaan voorbij aan waarheid. Wat telt is in hoeverre het jou aanspreekt in je onderbuik. Diegene noemen we dan authentiek.

Dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is wordt bewezen met de zogenaamde historici die de waarheid van de Holocaust 'herzien'. Ik zag een filmpje van een historica die zei dat ze eerst moest lachen om de term Holocaust-ontkenner. Sinds ze er achter kwam dat de ontkenning serieus is voert ze een felle strijd om de waarheid beschermen. Je kunt blijkbaar de best gedocumenteerde genocide in de geschiedenis herzien en voorzien van nieuwe 'feiten'. Gevaarlijk.

Gelukkig is er iemand voor wie de waarheid nog wel belangrijk is. Diegene dienen wij. Wij offeren datgene wat hij van ons vraagt, ons leven. We aanbidden hem met alles wat we hebben. Mark Zuckerberg heeft het sociale platform Facebook opgericht om meer mensen zoveel mogelijk toegang te verschaffen tot de waarheid. Het tegendeel is echter waar gebleken. Facebook bleek betrokken te zijn bij tal van schandalen. Op Facebook is het mogelijk om Fake-news met ongekende snelheid en bereik te verspreiden. Niet de gebruiker bepaalt wat hij/zij wil zien, maar de algoritmes op basis van big-data bepalen dat voor jou. Dus in

plaats van ongekeerde toegang tot waarheid worden onze ogen gedirigeerd naar plekken waarvan Facebook wil dat ze kijken.

We leven in een wereld in crisis. Vertrouwen ebt weg, waarheid gerelativeerd. Maar er is niets nieuws onder de zon. Het wordt alleen anders genoemd. Leugens, onwaarheid, bedrog, misleiding is van alle tijden.

We zijn bezig met de prekenserie over de Tien Woorden. Tien voorschriften voor het volk van God om Hem te aanbidden. Tien richtingen voor de weg om de Koning te dienen. We zijn nu aangekomen bij het gebod:

U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.

Het getuigen heeft te maken met de praktijk van de rechtspraak. Maar dit gebod geldt niet alleen in de rechtszaal, maar is geldig voor het hele leven. Iemand zei dat dit gebod nodig was omdat de rechtspraak in die tijd heel sterk leunde op het woord van getuigen. Omdat ze toen nog niet van die geavanceerde onderzoeksmethoden hadden was het woord van de getuigen cruciaal. Dat woord moest betrouwbaar zijn. Zijn conclusie was: gelukkig wonen wij in een rechtstaat! Ik ben er ook blij mee dat we in een rechtstaat wonen (ik hoef niet bang te zijn dat ik zomaar van m'n bed gelicht wordt door de autoriteiten omdat ik het niet eens ben met het kabinetsbeleid), maar onze rechtstaat is niet de redding die we nodig hebben!

God heeft dit gebod gegeven omdat het weerspiegelt wie Hij is. Hij is waarheid, Hij houdt van de waarheid en Hij heeft Zijn volk gered om Hem in waarheid te dienen.

De bijbel spreekt op verschillende manieren over waarheid. Ik wil drie manieren bespreken:

- **Het rijk van de Waarheid**
- **Waarheid is een weg**
- **Waarheid is een persoon**

Het rijk van de waarheid

Al bij de eerste mensen is de leugen aanwezig. De leugen verpest de volmaakte schepping van God. Aan het begin van de leugen staat de vader van de leugen, de grote leugenaar (Johannes 8).

¹Van alle dieren, die de heer God gemaakt had, was er geen zo **sluw** als de slang. Ze zei tegen de vrouw: '**Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?**' ²De vrouw zei tegen de slang: 'Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. ³ God heeft alleen gezegd: "Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet aanraken; anders zul je sterven." ' ⁴ Maar de slang zei tegen de vrouw:

‘Je zult helemaal niet sterven! 5 God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ **6** Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

De geschiedenis met mijn buurjongen en onze ervaringen met politici veraf en dichtbij laten zien dat de leugen met ons bestaan verweven is. De volmaakte schepping van God is besmet door die ene leugen. Relaties zijn aangetast, vertrouwen beschaamd.

Wat deze geschiedenis ook laat zien is dat de leugen ten koste gaat van de eer aan God. “God heeft helemaal niet gezegd, God wil niet dat jullie zoals Hem worden, heeft God echt gezegd?”. God wordt gekleineerd, leugenachtig gemaakt, onbetrouwbaar. Het effect is dat de mens in wantrouwen en leugenachtigheid met elkaar leeft. Van het rijk van de waarheid werden ze overgeplaatst naar het rijk van de leugen.

Het valse getuigenis van Wim is dus een effect, een gevolg van het wantrouwen aan onze schepper. Wim is niet de enige. Wij allemaal zijn aangerakt door het virus van onwaarheid. Degene die zegt hier niet door besmet te zijn, liegt al tegen God.

1 Johannes 1:5 Dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. **6** Als wij zeggen dat wij met Hem verbonden zijn, terwijl wij onze weg gaan in de duisternis, liegen wij en doen wij de waarheid niet. **7** Maar als wij onze weg gaan in het licht – zoals Hij zelf in het licht woont – dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde. **8** Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. **9** Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. **10** Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij Hem tot leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons.

Er is dus een uitweg vanuit dat rijk van de leugen. Er is redding door Jezus. Hij heeft ons van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht overgebracht (ontruikt! Kolossenzen 1, toen het woord van de waarheid tot u kwam). Je zou dus kunnen zeggen: door Jezus zijn wij overgeplaatst van het rijk van de leugen naar het rijk van de waarheid. Door zijn redding is het voor ons mogelijk geworden om in de waarheid te leven. We zijn het volk van de waarheid geworden en dienen de koning in Geest en waarheid.

Het koninkrijk waar de waarheid heerst is niet een veilige, afgebakende plek met hoge hekken eromheen. Het koninkrijk van de waarheid is overal waar de Koning van Waarheid is. Waar Zijn wil gedaan wordt. Waarheid is overeenkomstig de realiteit. De realiteit van Jezus' redding.

Er is dus hoop voor Wim, omdat God de waarheid liefheeft. Er is hoop voor iedereen die inziet dat hij wel erg lijkt op Wim.

De weg van de waarheid

Er is dus redding voor Wim mogelijk. Toen ik hem een tijd geleden eens opzocht op Facebook leek het erop dat hij die redding gevonden heeft. Wim is van mijn vroegere buurjongen mijn broer geworden. We zijn dus deel van hetzelfde koninkrijk/familie. Wim gaat nu de **Weg van de Waarheid**. (2 Petrus 2)

Wat betekent dat?

Nieuwe loyaliteit. Als Jezus ons heeft overgeplaatst van het ene naar het andere rijk, betekent het dat we een nieuwe loyaliteit hebben. In het rijk van de leugen was onze loyaliteit bij onze eigen verlangens. De leugen was dat wij zelf koning zijn. We dienen nu de koning van de waarheid. Hij wijst een weg die leidt tot eer van Zijn Naam. De weg van de waarheid is dus een levensstijl waarin onze aanbidding aan Jezus zichtbaar wordt.

Samen op weg. Jezus heeft ons deelgemaakt van Zijn volk. In alles zoeken we Zijn eer. Zoals de leugen de relaties verpestte en wantrouwen en onveiligheid gaf, zo is er in het nieuwe rijk mogelijkheid voor eenheid, vertrouwen en veiligheid. Dit is hard werken! Ieder lid heeft een verantwoordelijkheid gekregen om in zijn spreken de ander op te bouwen en de eenheid te bewaren.

Liefde. De weg van waarheid is een weg van liefde (1 Korinthe 13:6 ..zij [de liefde] vindt vreugde in de waarheid.).

Efeze 4:15 Nee, laten wij de **waarheid spreken in liefde** en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd **16** waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde.

Als we de weg van waarheid lopen, groeien we naar Christus toe. Christus heeft ons samengebracht uit liefde en in liefde. Liefde voor Hem wordt vertaald naar liefde voor elkaar. De weg van de waarheid wordt gemotiveerd door liefde.

Als wij met elkaar spreken, dan vraagt de weg van de waarheid ons:

- Is het overeenkomstig de realiteit van onze redding?
- Op welke manier wordt de loyaliteit aan Jezus zichtbaar?
- Is het tot opbouw van de ander?
- Ondersteund het de eenheid die Jezus geeft?

- Is het gemotiveerd door liefde?

waarheid is een persoon

Jezus staat dus aan het hoofd van het rijk van de Waarheid, de weg van de Waarheid leidt tot Hem en ten slotte is Hij Zelf Waarheid.

Waarheid vinden en doen is niet iets wat wij zelf moeten nastreven, maar komt van Hem die Waarheid is; Jezus.

Johannes 14:6 Jezus antwoordde: 'Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. **7** Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.'

Jezus is waarheid omdat Hij de enige mens is die waarachtig naar het beeld van God geleefd heeft. Hij is in alles een volmaakt getuige geweest van de Schepper; God de Vader. Jezus leefde in overeenstemming met de realiteit van de bedoeling van God. In alles heeft Jezus geleefd volgens die bedoeling. Jezus is de waarachtige getuige van de Vader omdat Hij de volmaakte weerspiegeling is van de Vader.

Jezus is de waarachtige getuige van de mens omdat Hij volledig mens is geweest. Hij heeft geleefd zoals wij. Hij werd mens geboren uit een mens. Hij werd beproefd, maar zondigde niet. Jezus ging niet mee in de leugen:

2 Petrus 1:22 Hij heeft geen zonde gedaan en **in zijn mond is geen bedrog gevonden.** **23** Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

De weg van de waarheid leidde voor Jezus tot de dood.

Jezus heeft Zich vrijwillig onderworpen aan de leugen. Door de leugen, het valse getuigenis van mensen (Zijn schepping) is hij onterecht veroordeeld.

Maar in de dood heeft Hij getuigt tot de Vader voor de mens, want:

2 Petrus 1:24 In zijn eigen lichaam heeft Hij **onze zonden** op het kruishout gedragen, **opdat wij** afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen.

Jezus is de getrouwe getuige en Hij heeft Zijn volgelingen de opdracht gegeven om Zijn getuige te Zijn. In de wetenschap dat Hij die de Waarheid is en Zelf de getrouwe getuige is bij ons is, is het mijn gebed dat ondanks dat we klein zijn en beperkt in kracht, wij bekend zullen staan als de kerk die Zijn woord bewaard en Zijn naam niet verloochend (Openbaring 3:8)

Amen!