

20190407 een Feest!

Goedemorgen, meisjes en jongens! Zoals jullie kunnen zien, blijven de grote mensen vandaag in de dienst. We zijn natuurlijk heel blij dat zij er zijn, want zij horen ook bij de kerk. Vorige week hebben jullie samen met mij de preek voorbereid, dus wat ik vanochtend ga vertellen is niet alleen mijn verhaal, maar ook jullie verhaal.

0. Wie houdt er van een feestje? Stel je voor dat je wordt uitgenodigd voor een feest, wat wil je dan allemaal weten? Welke vragen stel je? Wanneer is het feest? Stel je voor dat je net een belangrijke wedstrijd moet spelen. Waar? Wie: voor wie, wie komen? Stel je voor dat er allemaal van die grote mensen komen, dat je denkt "wat doe ik hier"? Of ze worden allemaal dronken...Wat gaan we eigenlijk doen? Moet je je zwembroek meenemen, gaan we paintballen? Dan sla je die voetbalwedstrijd graag een keer over. *Waarom* is er een feestje?

We gaan een verhaal lezen over een feest, en terwijl we dat doen, letten jullie goed op, zodat we straks weten hoe het met dat feest zit.

(lezen: Johannes 12:1-10)

1. "Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanie". Gelijk aan het begin vertelt Johannes ons "wanneer" en "waar" het feest is: vlak vóór het Joodse Paasfeest en vlakbij Jeruzalem.

Jezus gaat naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Toen Jezus een paar weken eerder hoorde dat Lazarus was gestorven, moest hij heel hard huilen. Lazarus was een van Jezus' beste vrienden. En Lazarus is weer levend!

Ik weet heel zeker dat het dan geen "**saai-grote-mensenfeest**" wordt, dat je denkt "wat doe ik hier???" Nee, dat wordt een echt feest! Met al je vrienden, mooie kleren, lekker eten en paintball. Zoveel lekker eten dat je aan tafel moet liggen. "Dat feest dat lijkt waarschijnlijk op een bruiloft...maar dan zonder dat er mensen gaan trouwen."

2. Een ding mag natuurlijk niet ontbreken op een goed feest. Dat is...? Kadootjes. Wat is een feest zonder kado's? Wie heeft er een kado meegenomen? Het feest is natuurlijk voor...Lazarus die weer leeft! Dan hoef je geen kado's mee te nemen. "Marta bedient" - dat kan betekenen dat zij een soort serveerster is, of, dat zij de gastvrouw is die het feest organiseert en betaalt. Dat is dan haar kado. En Maria heeft ook een kado: parfum. Niet van die goedkope nepparfum van de Action, maar echte, superdure parfum.

Die parfum kostte wel 300 denari-i. Eén denari-us was in die tijd het loon dat iemand kreeg voor een hele dag hard werken (12 uur). Dus 300 denari-i dat is, met alle vakantie- en papadagen, bijna een jaar lang hard werken. Hoeveel is het in euri? Omgerekend ruim €5000,-.

Die parfum, die nardusolie, giet Maria uit over de voeten van Jezus en met haar haar droogt ze zijn voeten af. Maria zit graag aan de voeten van Jezus. Dat kun je ook goed zien op dit schilderij.

"Het lijkt wel alsof Maria Jezus' voeten zoent!"

Wat moet je daar eigenlijk van denken? Nou, Judas weet het wel: zonde van het geld! Van al dat geld hadden we een heleboel arme mensen kunnen helpen. En als je die nardusolie ruikt (natte hond!) dan heeft hij misschien nog wel gelijk ook! Maar Jezus denkt er anders over:

Jezus zegt: 'Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis;

de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.'

3. Eigenlijk is het heel vreemd wat Jezus zegt. Het is feest, Lazarus is opgestaan uit de dood, en Jezus begint over zijn eigen begrafenis. Jezus schetst een tegenstelling tussen leven en dood: Lazarus leeft, maar Jezus zal binnenkort sterven. Maria heeft als het ware alvast zijn lichaam gebalsemd. Zoals ook andere belangrijke mensen gebalsemd werden als ze begraven werden. Bijvoorbeeld de farao's van Egypte. Maria laat dus eigenlijk aan iedereen zien hoe belangrijk ze Jezus vindt.

4. Jezus schetst nog een tegenstelling: "de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet." Het lijkt net alsof Jezus arme mensen niet belangrijk vindt, maar als je de Bijbel goed kent, dan weet je dat dat niet zo is. Jezus citeert namelijk een stuk uit Deuteronomium 15. En daar staat: "Armen zullen er altijd zijn bij jullie; *juist daarom* gebied ik jullie: open je beurs wijd voor je behoeftige en arme landgenoot."

Jezus slaat Judas niet met een Bijbeltekst om z'n oren, maar op een hele vriendelijke manier wijst hij hem erop: "je moet het hele jaar heel goed voor de arme mensen zorgen en niet alleen vandaag *doen alsof* je om de armen geeft!"

5. Laten we eens proberen om het verhaal mooi af te ronden. Waar gaat het verhaal nou echt over? Johannes heeft zijn boek geschreven zodat we in Jezus kunnen geloven. En zodat we door Jezus zullen leven (Joh. 20:30). Hoe helpt dit verhaal je om in Jezus te geloven?

Je zou het verhaal in tweeën kunnen knippen. Aan de ene kant gaat het verhaal dan over leven en aan de andere kant over dood: Lazarus leeft dankzij Jezus, Jezus is op weg naar zijn begrafenis. Aan de ene kant hebben we Maria, aan de andere kant Judas. En als je dit verhaal zo keurig in tweeën zou verdelen, dan blijft er precies in het midden één zinnetje over:

"DE GEUR VAN DE OLIE TROK DOOR HET HELE HUIS. "

Wat vind jij een lekkere geur? En wat vind je een vreselijke geur?

Die olie, vonden jullie die lekker ruiken? Hmm, een beetje gemixte gevoelens...Hij ruikt lekker en niet zo lekker tegelijk: Aan de ene kant is het de geur van de liefde van Maria voor Jezus, maar aan de andere kant ook de balsem voor zijn begrafenis, de geur van de dood.

Zoals die geur een beetje dubbel ruikt, zo zijn er in het verhaal ook mensen. Mensen die heel gul zijn, zoals Maria, en mensen die zich beter voordoen dan ze zijn, zoals Judas. Op wie lijkt jij eigenlijk?

Als je er even over nadenkt: De hele week draagt Jezus de geur van Maria met zich mee! De hele week draagt Jezus de geur van het feest, de geur van het huis van zijn vrienden, van Lazarus en Martha met zich mee. Maar ook de geur van Judas.

Als we het gedeelte uit Deuteronomium erbij zouden lezen, dan gaat het verhaal over je hart openen of je hart sluiten voor je medemens. Drie jaar lang was Judas een van Jezus beste vrienden. Jezus wist wie Judas diep van binnen was, maar hij heeft zijn hart nooit voor hem gesloten.

Jezus is de Zoon van God. Net als God houdt Jezus van mensen en wil Hij graag bij ze zijn, samen eten en feestvieren. Hij wil zelfs hun geur dragen, niet alleen de lekkere geur, maar ook geuren die we liever niet ruiken.

Zoals Jezus vlakbij Jeruzalem was en het moment waarop Hij zou sterven, zo zijn wij vandaag vlak bij Goede Vrijdag en dan gedenken we dat Jezus bij ons wil zijn, niet alleen wanneer we feestvieren, maar zelfs in ons grootste verdriet.

Sommige dagen lijken we op Maria, en sommige dagen meer op Judas. Maar door dit verhaal mogen we weten dat God zijn hart niet voor ons sluit, maar zijn hand opent en ons leven geeft.

AMEN

Johannes 12:1–10

"Zes dagen voor Pesach¹ ging Jezus naar Betanië²,

naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt.

Daar hield men ter ere van hem een maaltijd;

Marta bediende³, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen.

Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie,

zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar.

DE GEUR VAN DE OLIE TROK DOOR HET HELE HUIS.

Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg:

‘Waarom is die olie niet voor 300 denarii⁴ verkocht om het geld aan de armen te geven?’

Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief:

hij beheerde de kas en stal eruit.

Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis;

de armen zijn immers altijd bij jullie⁵, maar ik niet.’”

1. Joodse Paasfeest op vrijdag

2. Ca. 10 km van Jeruzalem, nu Al-Eizarya

3. Dat kan ook betekenen dat ze de gastvrouw was die het feest organiseerde en betaalde

4. 1 denarius = 1 dagloon van een landarbeider -> 300 denarii = 300 dagen werken!

5. Jezus citeert uit Deuteronomium 15:11: "Armen zullen er altijd zijn bij jullie; juist daarom gebied ik jullie: open je beurs wijd voor je behoeftige en arme landgenoot."