

Hemelvaart - Jezus in de hemel

Schriftlezing: Lukas 24:44-53

Voordat Jezus naar de hemel vaart

Heer, maak ons ontvankelijk voor het begrijpen van de Schrift

45 **Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.**

Jezus legt aan de hand van het oude Testament aan zijn leerlingen uit wat er is voorgezegd en is gebeurd, in vervulling is gegaan. Hij maakte hun verstand ontvankelijk, open, Hij liet hen zien en begrijpen wat Gods plan is.

46 Hij zei tegen hen: 'Er **staat geschreven** dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

47 (47-48) en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.

Hebben wij ook niet voortdurend nodig dat de Heer ons verstand ontvankelijk maakt voor de Schriften, voor Zijn plan? Hebben we dat niet dagelijks nodig in onze wereld, in onze tijd?

Persoonlijk heb ik het nodig dat God mij leert uit zijn Woord, door zijn Geest, door gezamenlijk de Bijbel te lezen en te bestuderen. Door wijze mannen en vrouwen om mij heen. Mijn oudstenbroeders, Annemarie mijn vrouw, en vele anderen. Ik geloof dat de Geest werkt door mensen heen, soms nauwelijks merkbaar op het moment zelf, pas zichtbaar als je terugkijkt. Soms zo duidelijk dat het je direct raakt.

In onze wereld komt veel op ons af. Lijden, pijn en moeite, informatie. Ook leuke en mooie dingen om van te genieten, maar ook lust en onbelangrijke zaken die alle tijd opslokken. We leven in een werelddeel en in een tijd met telkens veranderende normen en waarden waarin vooral IK, de mens, centraal staat.

Altijd al en zeker nu hebben we daarom Gods zicht op Zijn Woord nodig, Gods kijk op onze levens en Zijn bedoeling met deze wereld. Een belangrijk gebed in ons leven zou kunnen zijn: **Heer, maak ons ontvankelijk voor het begrijpen van de Schrift!**

Wat gaat komen

Vervolgens beschrijft Jezus wat er gaat gebeuren

- Jullie **zullen** er van getuigen
- Jullie **zullen** kracht ontvangen zoals de Vader **beloofd** heeft – De Heilige Geest
- **Wacht** in Jeruzalem

Dan zegt Hij hen en verdwijnt in de wolken. Hij vaart ten hemel.

In het Bijbelboek Handelingen staat beschreven dat de leerlingen nog uitleg krijgen over deze hemelvaart van twee mannen:

Handelingen 1

10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.

11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

Verder wordt beschreven dat ze in grote vreugde terugkeren naar Jeruzalem, ze voortdurend God loven in de tempel en zich vurig en eensgezind wijden aan gebed, met nog vele anderen. Wachtend op de Heilige Geest.

Hemelvaart, een einde en begin

Jezus heeft met zijn Hemelvaart **Zijn verlossingswerk voltooid**.

Doordat Hij naar de Vader, in de hemel is gegaan kon Hij de Heilige Geest sturen, zijn plaatsvervanger hier op aarde. De Hemelvaart van Jezus is een essentieel onderdeel in het verlossingswerk van Jezus.

Hemelvaart is **niet alleen een 'einde'**, een volledig maken van Gods verlossingswerk door Jezus, het is ook een begin.

Het is een 'afsluiting' zoals in het boek het Evangelie volgens Lucas, maar ook een begin zoals in het boek Handelingen van de Apostelen

- Een 'afsluitende' opdracht voor de leerlingen in deze wereld die tevens het begin is van de kerk als lichaam van Christus
- De opdracht die alleen werkelijk uitgevoerd kan worden door de Heilige Geest die wordt uitgestort op het Pinksterfeest

Daarnaast is Hemelvaart, en de belofte daarbij van de terugkomst van Jezus: Hij '...zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'. Een heenwijzing naar het volledig openbaar worden van het Koninkrijk van God, de komst van een nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid woont,

Jezus in de hemel

Hoe zou het zijn geweest toen Jezus weer de Hemel betrad. De reactie van Jezus, van God de Vader... Menselijkerwijs gedacht stel ik me voor dat ze elkaar in de armen vallen. Met de juichende engelenschaar om hen heen. De Koning komt thuis, de Overwinnaar, de gehoorzamen Zoon, de Redder van de schepping...

En dan gaat ook in de hemel alles weer over tot de orde van de hemelse dag...(?)

Wat is Jezus' rol nog voor de mensen op aarde?

Wat doet Hij daar zoal in de hemel?

En bemoeit Hij zich nog met ons mensen in deze onvolkomen wereld, deze schepping, die, zoals Paulus in zijn brief aan de Romeinen schrijft, er reikhalzend naar uit ziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn... (Romeinen 8:19).

Hij schrijft dat in hetzelfde deel, hoofdstuk 8, waarin hij beschrijft dat er momenten zullen zijn dat we niet meer weten wat we God moeten vragen of bidden, en dat Gods Geest die is beloofd en is uitgestort, ons bij het bidden te hulp schiet.

De belofte van Jezus, de belofte van de Vader is vervuld. Gods Geest staat ons bij en helpt ons de schrift te begrijpen en te leven als kinderen van God...

Zonder strijd, pijn en lijden...', 'zonder twijfel, vragen en onzekerheden...', 'zonder dat we fouten maken, zondigen...', en 'zonder dat we vooral aan onszelf denken in plaats aan het belang van de ander...' ...toch?

Nee, helaas niet, onze wereld is nog niet volmaakt. Mensen lijden worden onderdrukt, veel christenen staan bloot aan smaad en vervolging, worden veroordeeld gemarteld en gedood...

Veel mensen zijn daar waar het 'goed gaat' gevangen in rijkdom, leven 'verdoofd onder genot'

En is God niet rechtvaardig, zal Hij ons niet oordelen naar onze daden? Wij falen, maken verkeerde keuzes, ondanks dat we misschien heel erg ons best doen, vaak terwijl we het ons nauwelijks bewust zijn, ...

En nog steeds in dat zelfde hoofdstuk schrijft Paulus over lijden vanwege het volgen van Christus:

Romeinen 8:31-39

Paulus zelf, die dit schrijft, is veroordeeld gemarteld en vernederd en uiteindelijk zelfs ter dood gebracht op grond van zijn geloof in Jezus Christus. Hij schrijft:

33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.

34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Dit hebben we eerder gelezen, het was de uitleg waarvoor het begrip van de leerlingen ontvankelijk moest worden gemaakt. Zaken die ze hebben zien gebeuren én dat wat Jezus nu doet:

- Christus Jezus, die gestorven is, **meer nog**, die is opgewekt
- en aan de rechterhand van God zit,
- **Hij pleit voor ons**

Wie ons ook, al dan niet terecht, beschuldigt tegenover God; de wet, ons eigen geweten, mensen met kwade bedoelingen of de aanklager; Jezus pleit voor ons. Hij is een pleitbezorger die, wanneer we deel van Hem zijn, ons vrijpleit op grond van Zijn werk. Hij is de Middelaar tussen God en mens (1 Timotheus 2:5)

- Jezus, volledig God, wie kan er beter bij de Vader pleiten dan Hij? Volmaakt, en overwinnaar.
- Jezus, volledig mens, die geleefd en geleden heeft als wij, weet wat wij doormaken. Wie kan er beter onze noden naar voren brengen dan Hij? Volmaakt en overwinnaar.

voorbeeld blanke advocaat in Grisham's boek A time to kill¹

Jezus heeft het perfecte offer voor onze zonden gebracht. Dankzij Hem worden we niet meer veroordeeld door God.

Jezus is bij de Vader, in het Heiligdom en brengt ons voortdurend dicht bij God, en Hij pleit voor ons, bidt voor ons, Hij die altijd bidt naar de Vaders wil.

En zo, schrijft Paulus, kan niets ons scheiden van Zijn liefde.

Hij is volmaakt

Hij is volmaakt, waar wij onvolmaakt zijn. Hij bidt voor ons, zelfs in onze beperktheid van denken en begrip, in onze onwetendheid. Is dat geen geruststellende gedachte. Louis Berkhof (in zijn Systematic Theology) beschrijft het als volgt.

Is het geen troostende gedachte dat Christus voor ons bidt, zelfs wanneer we ons gebedsleven verwaarlozen;
dat Hij aan de Vader die geestelijke noden voorlegt waar wij niet aan denken en die we nalaten om in ons eigen bidden op te nemen;
en dat Hij voor ons bidt om bescherming tegen gevaren waar we ons niet eens bewust van zijn, en tegen vijanden die ons bedreigen terwijl wij dat niet in de gaten hebben.
Hij bidt dat ons geloof zal standhouden, en dat we glansrijk zegevierend het einde bereiken.

Er staat geschreven

36 ... 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.'

37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.

Wij zijn overwinnaars, wij zegevieren glansrijk (NBV) ondanks dat we 'dag na dag gedood worden'. Het is een vreemde –een wereldvreemde- manier van zegevieren maar het is het overwinnen op de manier van Christus.

Hij behaalde zijn overwinning niet door vuur, zwaard of kanonnen gebulder maar door het kruis, door geloof en lijden.

Wij overwinnen dankzij Hem die ons heeft liefgehad.

Die is opgevaren naar de hemel en voor ons pleit.

Amen!!

¹ John Grisham, A time to kill. Nederlandse titel: De jury