

Goedemorgen! Gistermorgen werd ik heel vroeg wakker geroepen door een van mijn kinderen. Er zat een ENORME spin in de kamer, op de muur. Toen ik uiteindelijk kwam kijken, bleek het een heel lief klein spinnetje te zijn, viel het allemaal reuze mee en was het probleem opgelost.

Hoe we over dingen denken is blijkbaar heel belangrijk. Als je denkt dat een spin een groot monster is, dan wordt je bang en durf je je bed niet meer uit. Ideeën beïnvloeden niet alleen onze gedachten, maar ook ons gevoel en onze handelingen.

Een van de belangrijkste gedachten die we kunnen hebben, zijn gedachten over God. Mensen hebben vreselijke dingen gedaan, omdat ze verkeerde ideeën over God hadden. Sommige van die mensen dachten dat ze namens God handelden, of dat ze zelf god waren. En weer anderen dat er helemaal geen god bestaat.

De vraag van vanochtend is natuurlijk niet hoe anderen over God dachten, maar hoe denk jij over God? Wat zijn jouw ideeën over God? Hoe stel je je "God" voor? (RONDJE)

1. "Duisternis en dikke wolken"

We zijn vanmorgen begonnen met Psalm 97. Die Psalm gaat over God. En dit is het beeld van God dat deze Psalm schetst: "Duisternis en dikke wolken omringen Hem..vuur gaat voor Hem uit en verteert zijn vijanden...bliksemschichten!" (Plaatje) Als je op een feestje bent en iemand vraagt je naar God, dan is dit waarschijnlijk een Bijbeltekst die je liever niet aanhaalt! Liever een mooie tekst over genade of liefde of vergeving...

Maar stel je voor, op het volgende feestje waar je komt, is iemand, een niet-christen, die vandaag uit nieuwsgierigheid naar de kerk is geweest en Psalm 97 gehoord heeft. Jij probeerde nog zo om moeilijke gesprekken te vermijden, maar deze persoon confronteert je met Psalm 97: "Jij geloof toch ook in die God die met vuur en bliksem zijn vijanden verteert?" Wat zeg je dan?

Bijvoorbeeld: "Nu je dat zo zegt, dat had ik me nooit gerealiseerd." (Niet zo sterk)

"Ja, maar dat is nog het Oude Testament, toen hadden ze nog van die wetten."

- Bedoel je dat God veranderd is?

"Nou ja, wat ik bedoel is: God is dan wel met bliksem en zo, maar Jezus, Jezus is heel anders, die houdt van ons en is voor ons gestorven."

- Ok, maar ze horen toch bij elkaar, God en Jezus?"

Je voelt al aan dat er geen gemakkelijk antwoord is, niet als je de persoon van de vraag serieus wilt nemen. En niet als je je eigen geloof serieus wilt nemen. Wat moet je met zo'n vraag?

2. Beperkteid & Beeldvorming

Om te beginnen: het is geen schande om te erkennen dat we bepaalde dingen in de Bijbel ook moeilijk vinden en ook niet alles begrijpen. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om over God na te denken en Hem te onderzoeken.

En verder: het gebod zegt dat we geen gesneden beeld van God mogen maken om dat te aanbidden. We maken dan wel geen fysieke beelden van God, maar iedereen heeft *ideeën* over God, op die manier doen we dus wel aan beeldvorming. De vraag is: is de god van mijn gedachte ook de echte God?

3. De Hemeltroon

Afgelopen donderdag vierden we Hemelvaart. We vierden dat Jezus is opgevaren naar de hemel en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Jezus zit dus naast zijn Vader op de **hemeltroon**. Als je het boek Openbaring leest, dan lijkt die **troon** verdacht veel op de troon van Psalm 97: "Een regenboog omcirkelt de troon (mooi!)" en "vanuit de troon komen lichtflitsen, donder en bliksem!"

En als je een beetje rondleest in Openbaring: ook Jezus zelf heeft een bijpassend uiterlijk: "ogen als vlamvend vuur en uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard."(Openbaring 4 & 1)

Met andere woorden: de Jezus die wij dienen en de God van Psalm 97 zijn niet van elkaar te scheiden. Hoe dat precies zit, dat vertelt de Bijbel ons niet, maar op een bepaalde manier is Jezus dus ook in wolken gehuld...alleen zijn voetjes steken nog uit de wolken (kom ik straks op terug).

4. Wie mag er op de Troon zitten?

Fans zullen dit herkennen als de "Iron Throne" - de IJzeren Troon van de serie "Game of Thrones". De hele serie draait om de vraag: "wie mag er op deze troon zitten?" Wie komt alle macht toe? Dat zijn vragen die we ook in de Bijbel tegenkomen

Vaak denken we bij "macht" aan geweld en onderdrukking en onrecht. Vaak zijn het mannen die hun macht misbruiken. En als we dan, bijvoorbeeld in zo'n Psalm een beschrijving van Gods macht horen, dan bekruipt ons hetzelfde gevoel als wanneer we over die mannen horen die hun macht misbruiken.

Als je nog eens goed naar het plaatje kijkt, dan zie je dat deze Iron Throne gemaakt is van zwaarden: 1000 zwaarden van verslagen vijanden om precies te zijn. In de Psalm horen we ook over verslagen vijanden, maar Gods troon is niet gebouwd op verslagen vijanden. "Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon".

Nou zijn er natuurlijk meer heersers die beweren dat ze recht en gerechtigheid heel belangrijk vinden, maar ondertussen alles wat heilig is aan hun laars lappen. Hoe weten we nu of God dat ook niet doet?

Ik denk dat we dat kunnen weten door Jezus. Zoals ik al zei: Jezus is, net als de Vader, op een bepaalde manier ook gehuld in wolken, een mysterie. Maar we zagen zijn voeten nog uit de wolken steken. Jezus is mens geworden. Om de macht en heerlijkheid van God te laten zien heeft Jezus zijn macht afgelegd. Jezus *overwon* niet met een groot leger, maar Hij overwon door zijn leven af te leggen, door het te geven voor zijn vijanden.

"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", zei Jezus. De heersers van deze wereld, de Trumps, de Putins, de Xi Jlnpings, dwingen hun wil af door grotere wapens, door meer geld, door hun macht te laten gelden. Geweld roept meer geweld op, en waar is het einde? Jezus liet het oordeel over aan God. Gods genade en vergeving brengen leven...

5. Gerechtigheid & Vreugde

Over leven gesproken: uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat religie goed is voor de mens. Gisteren las ik een artikel over een onderzoek, met de titel: "Geloof in een rechtvaardige wereld verlengt levensduur." De Psalm van vandaag gaat over die rechtvaardige wereld die spoedig komen zal, die wereld waarin we in onze gebeden naar uitzien: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel."

Deze Psalm gaat over vreugde. Vreugde die er zal zijn wanneer Gods rechtvaardigheid overal zichtbaar is geworden. "Aarde verheug je! Kustlanden verblijdt je!

Vreugde over Gods oordelen: "Sion heeft het gehoord en zich verblijdt, de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE."

Kun je blij zijn vanwege het oordeel van God? - misschien moet je even wennen aan het idee. Bedenk eens hoeveel onrecht er in onze wereld is, ver weg en dichtbij. Kun je je voorstellen dat er in deze wereld mensen zijn die dag en nacht verlangen naar gerechtigheid? En kun je je voorstellen hoe blij ze zullen zijn wanneer er recht wordt gedaan?

De Psalm eindigt met een belofte en een aansporing:

11 Licht is gezaaid voor de rechtvaardige - en blijdschap voor de oprechten van hart.

12 Verheug jullie, oh rechtvaardigen, in de HEERE; en loof zijn Heilige naam.

Een commentaar schrijft daarover, heel eloquent: "*śimḥah (= rejoice!) pregnantly connotes eternal beatitude with YHWH in the sown field of Paradise*" (Dahood). "[Verheug jullie!] geeft verwachtingsvol inhoud aan de eeuwige zaligheid met YHWH in het gezaaide veld van het Paradijs."

Met andere woorden: de vreugde die we straks zullen *ervaren* wanneer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden...de vreugde die we zullen *ontvangen* wanneer we "de eeuwige zaligheid van God" binnengaan - van die vreugde hebben we nu al ontvangen, die vreugde ervaren we **nu** al.

Niet oppervlakkige vreugde, niet enthousiasme of optimisme, maar vreugde die het lijden van deze wereld onder ogen ziet en tegelijk de diepe overtuiging heeft dat God "Licht gezaaid heeft voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart" die op een dag geoogst zullen worden.

"Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich" - die vreugde! En de Blijdschap waarover Jezus sprak: blijdschap voor de armen van geest, blijdschap voor wie rouwt, voor de zachtmoedigen, voor wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid...verheug je en wees blij!

Om het voor onze kerk beeldend te vatten: Zoals een zwangere vrouw zich verheugt over het kind dat ze nog niet ziet, zo verheugen wij ons als kerk over de wereld vol gerechtigheid die God ons beloofd heeft!

AMEN